

1856.

Zaterdag



No. 33

15 Maart.

SURINAAMSCHE

GOVERNEMENTS

ADVERTENTIE

COURANT EN

BLAD.

Gouvernements - Secretarie.

Paramaribo, den 13 Maart 1856.

Van wege Zijne Excellentie den Heer Gouverneur dezer Kolonie, wordt hiermede bekend gemaakt, dat, tengevolge van de daartoe gedane verzoeken, Brieven van Manumissie zijn verleend geworden aan de navolgende slaven, als:

1o. Aan den slaaf Victor, geboren in 1812, waarvan de moeder onbekend is, toebehoord hebbende aan plantaadje Broederhoop, divisie beneden Cottica.

2o. Aan het slavenkind Georstina, geboren in 1842, dochter van Johanna, toebehoord hebbende aan S. S. S. S. S.

3o. Aan de slaven: Evert, geboren in 1834, zoon van Tina, en Martha, geboren in 1845, dochter van Magdalena, toebehoord hebbende aan den boedel L. Thijm.

4o. Aan de slavin Philida of Carolina, geboren in 1806, waarvan de moeder onbekend is, toebehoord hebbende aan J. M. Dompig.

5o. Aan de slaven: Marianna, geboren in 1818, en Frans Frederik, geboren in 1830, beide kinderen van Helena, Wilhelmina, toebehoord hebbende aan J. F. Y.

6o. Aan den slaaf Heinje, geboren in 1811, zoon van Louisa, toebehoord hebbende aan Plantaadje Dageraad en Dankbaarheid, divisie boven Cottica en Perica.

7o. Aan de slavin Cornea, geboren in 1810, waarvan de moeder onbekend is, toebehoord hebbende voor den vrijdom aan A. M. G. E. J. K. E. N.

8o. Aan den slaaf Klein, geboren in 1838, zoon van Truij, of Trowé, toebehoord hebbende voor den vrijdom aan J. H. Westphal.

9o. Aan het slavenkind Klaas, geboren in 1849, zoon van Louisa, toebehoord hebbende voor den vrijdom aan J. A. Oosterholt.

10o. Aan de slavin Harriette, geboren in 1830, dochter van Clara, en haar kind Albert Marius, geboren den 23 Februarij 1856, toebehoord hebbende aan S. B. de Vries.

11o. Aan de slaven: Cupillo, geboren in 1828, en Fortuna, geboren in 1820, beide kinderen van Christina, toebehoord hebbende aan T. F. A. Moesekwijk (thans genaamd T. F. A. Lamanena).

12o. Aan de slavin Angelica, geboren in 1811, waarvan de moeder onbekend is, toebehoord hebbende voor den vrijdom aan M. J. Houthakker.

13o. Aan de slavin Petronella, geboren in 1817, dochter van Johanna, toebehoord

hebbende voor den vrijdom aan de weduwe H. Roquette geb. Abkenius.

14o. Aan de slavin Coquette, geboren in 1790, waarvan de moeder onbekend is, toebehoord hebbende aan M. M. van Negreb.

15o. Aan de slavenkinderen: Johanna, geboren in 1850 en Albert, geboren in 1852, kinderen van Arriette, en Affiba, geboren in 1849, dochter van Gratia, allen toebehoord hebbende aan M. Kaas,

en 16o. Aan de slavin Diana, geboren in 1810, dochter van Wilhelmina, toebehoord hebbende voor den vrijdom aan N. Kroon.

En dat gemelde gemanumitteerden voortaan de namen zullen voeren, van:

1o. David Victor Proefijn.

2o. Georgina Mathilda Oestman.

3o. Evert Bohinen.

4o. Martha Georgina Carolina Boheinen.

5o. Carolina Philida Bomp.

6o. Mariana Deira.

7o. Frans Frederik Deira.

8o. Hendrik Weerlo.

9o. Cornelia Constantia Jon.

10o. Klein Phal.

11o. Nicolaas Alexander Osher.

12o. Hendrietta Kersout.

13o. Albert Marius Kersout.

14o. Frans Johannes Selwijk.

15o. Maria Fortuna Selwijk.

16o. Maria Angelica Taak.

17o. Henriette Petronella Waardig.

18o. Herminda Coquette Egren.

19o. Johanna Frederika Goven.

20o. Albert Adolf Goven.

21o. Helena Charlotta Goven.

22o. Diana Cornelia Kronenberg.

De waarnemende Gouvernements-

Secretaris, R. A. VAN EMDEN.

Gouvernements - Secretarie.

Aanzoek voor Vrijgeving.

1856.

14 Maart. Van het slavenkind Frederika

Charlotte, geboren in 1853, doch-

ter van l'Esperance, toebehooren-

de aan den boedel A. F. L.

Doeburg.

Van het slavenkind, Carolina,

geboren in 1846, dochter van

Rebecca, toebehoorende aan plant-

aadje Destombesburg, divisie bo-

ven Commewijne.

Van den slaaf Daniel, geboren

in 1790, zoon van Mimi, toebe-

hoorende aan plantaadje de Mor-

genster, divisie Saramacca.

Van de slavin Martha, geboren

in 1823, dochter van Trui, en hare kinderen: Cornelia, geboren in 1844, en Claarije, geboren in 1847, toebehoorende aan plantaadje Nieuw Meerzorg, divisie Beneden Cottica.

14 Maart. Van de slavin Antje, geboren in 1839, dochter van Sophia, toebehoorende aan plantaadje Cannawappibo, divisie boven Commewijne.

Van de slavinnen Isabella, geboren in 1838, dochter van Adjuba, toebehoorende aan plantaadje Bodael, divisie Para, en Elisabeth, geboren in 1812, dochter van Diana, toebehoorende aan plantaadje Mary'shope, in Coronie.

Van de slavin Christina, geboren in 1854, dochter van Jaba, toebehoorende aan plantaadje Plaisance, in Nickerie.

De waarnemende Gouvernements-Secretaris, R. A. VAN EMDEN.

Eerste afkondiging.

Gouvernements - Secretarie.

POST-KANTOOR.

Op aanstaanden Donderdag den 20n dezer, des namiddags ten 5 ure, zullen de per Zr. Ms. Schoener de Scharpioen,

via Coronie, Nickerie en Demerary te verzenden Mailpakketten worden gesloten.

Paramaribo, den 13 Maart 1856.

De Ambtenaar belast met de Posten, J. S. BURNE.

Burgerlijke Stand.

Paramaribo, den 14 Maart 1856.

Op heden zijn in ondertrouw opgenomen:

Gerardus Cornelis Wilhel-

mus van Axel

en

Charlotte Christina Becker.

Charles François Samson

en Theodora Nordina Jessurun,

zich noemende en schrijvende Theodora

doni Nordina de Meza.

De Adjunct Ambtenaar van den Bur-

gerlijken Stand, J. A. F. VAN AMSON.

Eerste afkondiging.

De COMMISSIE tot regeling der belas-

ting wegens Quota van Suiker-Plantagien

en Houtgronden, brengt ter kennis van

de daarbij belanghebbenden, dat zij tot

het aannemen en beoordeelen der aangif-

ten en verdere bewijsstukken, voorgeschreven bij art. 5 der Publicatie van 4 September 1854, Gouv. Blad No. 9, op den 31sten dezer en op den 4n. en 9n. April des voormiddags van 9 tot 12 ure zal zitting houden in het lokaal van het Departement der *Onbeheerde Boedels en Weezen.*

Paramaribo, den 13 Maart 1856.

De Commissie voornoemd,

A. WILDEBOER,

waarn. Administrateur van Financien,

Voorzitter.

Transporten.

(3793) Den 11den Maart 1856. S. Lobo Wed. J. Levie qq. boedel J. Levie aan A. van Melsen, van het Huis en Erf in de 1e. Buitenwijk Combé, bekend onder N. W. No. 10, O. W. La. A No. 9.

Idem. C. Reineke aan J. G. Rozenberg voor zijne reeds hebbende en nog te verkrijgende kinderen, van den Buitengrond *Toevlugt*, gelegen aan den Rijksweg naar Kwatta, 2e. Buitenwijk No. 13.

Den 12den. De Exploiteur, aan F. T. R. Brusch, zich gewoonlijk tekenende F. T. Brusch, van de Plantaadje *de Vrede*, c. a. gelegen aan de rivier boven *Cottica*.

Paramaribo, den 12 Maart 1856.

De Griffier bij het Gerechtshof,
MARTINI VAN GEFFEN.

Transport.

(2530) Den 10den Maart 1856. J. van Lier qq. de wed. S. J. Levij Menist geb. Gomperts, aan H. C. Levij, van het Erf met de daaropstaande Gebouwen aan de *Heeren straat*, N. W. La. A No. 59a. en b. (*) O. W. La. B No. 72.

Paramaribo, den 14 Maart 1856.

De Griffier bij het Gerechtshof,
MARTINI VAN GEFFEN.

(*) In onze Ns. 31 en 32, abusievelijk opgegeven No. 19a. en b.

Paramaribo, den 12 Maart 1856.

(3578) Naar aanleiding van art. 37 van het Reglement voor het Departement der *Onbeheerde Boedels*, zal de repartitie rekening van den Boedel *Pierce, Robinson* en ingelaten huisvrouw *Mary Bodkin*, gedurende den tijd van veertien dagen ter Secretarie van het Commissariaat voor opgemeld Departement, voor belang hebbenden ter visie liggen.

De Secretaris,

J. ELLIS.

(3576) De Curator bij het Departement der *Onbeheerde Boedels*, zal van af den 15 dezer, dagelijks ten zijnen kantore betalen, de Crediteuren van de Boedels C. J. A. Fisco; *Carolina van Linck*, F. W. Lenaar, zich geschreven hebbende *Spillenaar*, en W. A. van der Hart, ingevolge repartitie rekeningen in dezelfde boedels gearresteerd.

Paramaribo, den 14 Maart 1856.

Bij afwezigheid van den Curator voornoemd,

C. KAERSENHOUT,

le. Commies.

SEQUESTERS

der onderstaande plantaadjen bieden bij inschrijving te koop aan:

Van plantaadje *Surah*:

15 BALEN SCHOONE KATOEN.

liggende ter Landswaag.

Van plantaadje *Toledo*:

P. m. 17 VATEN SUIKER.

De inschrijvings-biljetten zullen ter Griffie van het Gerechtshof tot **HEDEN MORGEN** ten negen ure, aangenomen en aldaar geopend worden ten overstaan van den Heer gecommiteerde tot de zaken van Curatele en Sequestratie.

Het hoogste bod goedgekeurd wordende, zal de Katoen, onmiddellijk na de toewijzing, tegen *Kontante Betaling*, in ontvang moeten genomen worden, terwijl de Suiker binnen acht dagen, voor rekening en risico van den koper, van plantaadje zal moeten worden afgehaald. [3581]

Paramaribo, den 15 Maart 1856.

SEQUESTERS

der onderstaande Plantaadjen bieden bij inschrijving, tegen *Kontante Betaling*, te koop aan:

Van Plantaadje *Concordia*:

30 BALEN KAKAO.

Van Plantaadje *Caledonia*:

24 BALEN DITO.

Liggende ter Landswaag.

De inschrijvings-biljetten zullen ter Griffie van het Gerechtshof tot **HEDEN MORGEN** ten negen ure aangenomen en aldaar geopend worden ten overstaan van den Heer gecommiteerde tot de zaken van Curatele en Sequestratie.

Het hoogste bod goedgekeurd wordende, zal de *Kakao*, onmiddellijk na de toewijzing, in ontvang moeten genomen, en voor elke ledige baal f 1,10 gerestitueerd worden. [3580]

Paramaribo, den 15 Maart 1856.

Afbreking der diplomatieke betrekkingen tusschen Engeland en Perzie.

Het *Journal de Constantinople* deelt daarentrent de volgende bijzonderheden mede:

Een ambtenaar der Perzische regering, Mirza genaamd, die eenigen tijd geleden van zijn ambt ontsat werd wegens motiven, die in geen enkel opzigt zijn goeden naam beadeelden, bood zijne diensten den Engelschen gezant aan, welke laatste hem aannam als Britsch agent in de stad Chiraz.

Hierbij mag men niet uit het oog verliezen, dat in Perzie zekere plaatsen zijn, waarin niet dan moeilijk vreemde agenten toegelaten worden om de eenige reden dat ze vreemdelingen zijn. Chiraz nu is een dier plaatsen en de Engelse regering had van deze gelegenheid gebruik gemaakt, om een persoon tot haren agent te kiezen, tegen wiens toelating geene bezwaren konden worden aangevoerd, daar deze een Perziaan van geboorte was.

Toen om de erkenning van dezen nieuwen Britschen consul de Perzische regering aangezocht werd, opperde laatstgemelde jegens den Engelschen gezant talrijke tegenwerpingen, waarin veel scherphheid opgesloten lag. De heer Murray, de gezant, vroeg hierop aan de Perzische regering om de redenen, die zij had voor het niet erkennen van den consul, redenen die hem voorkwamen

niet in het minste verband te staan met een persoonlijke vergoeding tegen Mirza, in geschrifte mede te deelen. Hierop kreeg de gezant geen antwoord dan de aanzegging, om den consul aan de regering over te leveren, waarop de heer Murray haar liet terug weten, dat Mirza, als Engelsch agent, geplaatst was onder de bescherming der Britsche regering, en dat hij, de gezant, nog minder zou voldoen aan de bevelen van het Perzische kabinet, dan hij voldaan had aan de vroegere vertoogen.

Ondertusschen zochten de leiders in het geschil, nu zij hunne ontwerpen verijdeld zagen, voldoening in eene daad, die openlijk het recht der volken schond. Zij voerden namelijk de vrouw van Mirza weg, onder het voorwendsel dat zij verwant was aan de koninklijke familie, en bragten haar op een veilige plaats, na verklaard te hebben dat zij de vrouw als gijzelaar zouden houden, zoolang Mirza niet aan de autoriteiten overgeleverd zoude zijn.

De heer Murray protesteerde ten krachtigste tegen deze willekeurige handelwijze, en eischte de in vrijheid stelling der vrouw, en verklaarde dat eene langere gevangenhouding als eene beleediging zou worden aangemerkt, der Engelse natie aangedaan. De Perzische regering nam van dit protest volstrekt geen nota en beschuldigde den heer Murray directelijk, dat hij de vrijheid der vrouw van Mirza alleen terug eischte omdat hij met haar misdadige betrekkingen onderhield. Bij deze nieuwe beleediging bleef het zelfs nog niet, zij gaf het sein tot nog meerdere.

De heer Bourée, de Fransche gezant, stelde te vergeefs pogingen in het werk om het hof van Teheran van hare onwaardige handelingen te doen terugkomen, insgelijks werden te vergeefs officieuze vertoogen ingediend, door onderscheidene ambtenaren en vreemdelingen, het hof bleef in zijn gedrag volharden, zoodat de heer Murray ten slotte verklaarde, dat hij 48 uren tijd gaf voor de voldoening der beleedigingen, hem aangedaan. Wanneer deze verlopen waren en daaraan niet mocht voldaan zijn, zou hij zijne vlag intrekken.

Door eene nadere tusschenkomst van andere personen, die al nog hoopten dat deze handelwijze der Perzische regering voornamelijk haren grond zoude hebben in een misverstand, stemde de gezant toe in eene verlenging van den termijn, door hem bestemd tot het ontvangen van voldoening. Doch ook deze termijn verliep, gedurende welken de positie des Engelschen gezants nog ondragelijker werd. Eindelijk zond de heer Murray eene laatste commatie, waarop hem echter geantwoord werd met de bedreiging, dat men den agent Chiraz met geweld zou wegvoeren, te midden zelfs van het personeel der Britsche legatie, indien hij het voornemen mocht hebben, om haar bij zijn vertrek te volgen.

De Fransche gezant, die al het mogelijke in het werk heeft gesteld, ten einde aan zijn ambt, genoot recht verschaft worde, verklaarde nu op zijne beurt, dat hij van de Perzische regering eene volledige voldoening zou eischen voor de verachting, waarmede men zijne tusschenkomst behandeld had, die eerst officieus en later officieel was. Volgens de laatste tijdingen nu heeft de heer Murray de hoofdstad van Perzie verlaten en zich naar Mossoul, aan de Turksche grenzen, begeven. Wat thans de nadere stappen van den Franschen gezant zullen zijn, weet men niet zeker, doch men gelooft, dat, zoo de Perzische regering mocht volharden in hare verblinding, de heer Bourée

het voorbeeld van zijn ambtgenoot zal volgen.

Het is onloochenbaar, dat, in deze schandelijke handelwijze der Perzische regering zeker Anilokoff, een Russisch agent, de hand gehad heeft. Volgens de verklaringen van velen, moet hij er zelfs de ziel van geweest zijn.

Turkije.

OVERZICHT DER GESCHIEDENIS VAN TURKIJE.

(Ontleend aan het Werk: *DE OORLOG TUSSEN Rusland, Turkije en de Westersche mogendheden, in het midden der 19de eeuw.*)

Met de verovering van Konstantinopel door Mahomet II in het jaar 1453 werd het Turksche rijk in Europa gegrondvest; het bereikte het toppunt van zijn bloei onder diens kleinzoon Soliman de groote, gestorven in 1566. Slechts eene eeuw dus was genoegzaam om Turkije te verheffen tot een groot en magtig rijk, dat werd ontzien en gevreesd door alle Christen-vorsten. Een bewijs van die grootheid vinden wij in de omstandigheid, dat, in een tijd toen de kruistogten nog niet gansch vergeten waren, Frans I (de allerkatholiekste majesteit) met Soliman een verbond sloot tegen Karel V, waarvan de eerste vrucht werd gezien in de vereeniging hunner vloeten tegen Nizza. De veroveringen van Soliman, voornamelijk bestaande uit Rhodus, dat hij den ridders van St. Jan had ontwaardigd, een groot gedeelte van Hongarije en de vorstendommen Moldavië en Wallachije, wier vorsten zijne vazallen waren geworden, werden perk gesteld te Malta: waar de voorbeeldeloze dapperheid der St. Jansridders hem het hoofd deed stooten. Een jaar later stierf hij en van dit oogenblik af zag men Turkije allengs af dalen van het hooge standpunt, dat het een oogenblik had ingenomen. De oorzaken van dit verval zijn niet verte te zoeken; Turkije's grootheid was zulk eene, als alleen verkregen wordt door het zwaard en gevoed door plundering. Al wat den bloei van een rijk bestendigt en waarhagt, ontbrak hier. Geene innerlijke hulpbronnen vloeiden, geene industrie ontwikkelde zich, geene zedelijke beginselen schoten wortel bij het volk. De veroveringen, die het had gemaakt, deed het niet vergeten en vergeven door het aanknoopen van vreedzame handelsbetrekkingen, en zijne vorsten toonden het voorrecht eener vreedzame regering minder te achten dan bloedigen krijgsroem. Amurat, de veroveraar van Adrianopel (1363), Mahomet II en Soliman, zij allen voerden roemruchtig het zwaard, maar deden overigens niets voor hun volk. Aan zinnelijk genot verslaaft, zich opsluitend in hun harem; lieten zij het bestuur des lands over aan den Groot-Vizier van den dag en dachten er niet eenmaal aan hoe hunne provincien zuchtten onder de geweldenarijen van heerschzuchtige Pachas. Het volk, getergd door de willekeur zijner gebieders, uitgezogen door belastingen, werd alleen door zijne eigene verbastering en door den bijgeloofigen eerbied voor zijn Sultan als de schaduw van den opstand terughouden. Ook het leger, vroeger zoo krachtig en moedig in de veroveringsoorlogen, verzonk allengs in een treurigen staat van zedelijke verlaging en stompe slaafschheid.

Wij moeten hier met een enkel woord spreken van een element, in het Turksche krijg- en staatswezen, dat steeds van overwegenden invloed is geweest. Wij bedoelen de Janitsaren, in tijden van verovering en krijgsroem steunpilaren van Turkije's grootheid, later de gevaarlijkste vijanden van den staat. Amurat I had op zijn krijgstogt tegen de Slavonische volken de landstreek tusschen den Donau en de Adriatische zee geheel aan zich onderworpen, en op raad van zijn Vizier als krijgsbuit dui- zende van de moedige en strijd lustige bewoners dier provincie met zich gevoerd. Deze nu onderwezen en opgevoed in de Mahmedaansche

leer en geoefend in den wapenhandel, vormden den kern van een zelfstandig geregeld korps infanterie, zoo als geen enkele staat in Europa destijds nog had aan te wijzen. Onder den naam *Engly Cherie* (nieuwe soldaten) bragten zij eeuwen lang onberekenbaar veel bij tot de grootheid van Turkije, maar waren vaak in tijden van vrede even geducht voor den Sultan als in dagen van oorlog voor diens vijanden.

Verval van Turkije's grootheid.

De eerste gevoelige slag werd Turkije toegebracht door Johannes Sobiesky koning van Polen. Reeds bij den aanvang zijner regering verklaarde deze zijne onderdanen vrij van schatting, welke zij tot hiertoe aan de Porte hadden betaald; vervolgens sloot hij een verbond met Oostenrijk tegen Turkije en toonde zich een krachtig en getrouw bondgenoot, toen de Turken in 1683 Weenen belegerden en de stad na een beleg van twee maanden, op het punt was te worden overgegeven aan de rusteloze vijanden der Christenheid, door hen zoo volkomen te verslaan, dat zij zich later nooit weder deze nederlaag konden herstellen.

In 1686 werden de Turken uit Hongarije verdreven en in 1687 stelde eene nieuwe overwinning Oostenrijk in het bezit van Transylvanie en Slayonie. Nederlaag op nederlaag volgde en toen in 1689 het tractaat van Carlowitz werd geteekend, werden daarbij de grenzen tusschen Oostenrijk en Turkije zeer ten nadeele van laatstgenoemd rijk vastgesteld.

De halve maan van Osmanli, zoo lang het teeken van schrik en angst voor de omliggende volken verloor al meer en meer haren glans. In 1718 werden aan Oostenrijk nadat wederom de Turken bij Belgrado waren verslagen, de steden Temeswar, Orsova en Belgrado bij verdrag afgestaan.

Maar al deze en nog andere voordeelen, bij het traktaat van Passarowitz verkregen, gingen voor Oostenrijk verloren door dat van Belgrado (1739), waarmede een oorlog werd besloten, die Oostenrijk onvoorzichtig genoeg was geweest, te zamen met Rusland tegen Turkije te ondernemen. Na de troonsbeklimming toch van Peter de groote was Rusland begonnen zich meer en meer in de rigting van de Zwarte Zee uit te breiden; de stad en haven van Azof, en een gedeelte van de Krim werden nu eens veroverd, dan weer afgestaan. Bij het zoo even genoemde traktaat van Belgrado werden Ruslands veroveringen, en gedeeltelijk ook die van Oostenrijk, aan de Porte teruggegeven, en terwijl het overige Europa reeds in het volgende jaar in den beruchten successie oorlog werd gewikkeld, bewaarde Turkije de striktste onzijdigheid, ja bood zelfs maar te vergeefs, bij een schrijven door den Groot Vizier, in naam van den Sultan opgesteld, aan den strijdende partijen zijne bemiddeling aan.

De veroveringen van Katharina II.

Moord van Selim III.

Na het verdrag van Belgrado scheen er voor Turkije een tijd van rust te zullen aanlichten, maar nauwelijks in het genot van de zegeningen des vredes, nauwelijks in den aanvang van de zoo hoog noodige inwendige verbeteringen en hervormingen, brak reeds weder een nieuw onweder over Turkije los. Katharina II had hare komst op den troon van Rusland schier onmiddellijk doen volgen door een inval in Polen en reeds kort daarna vielen hare kozakken ook in het gebied van den Sultan en richtten in Balta zulk een bloedbad aan, dat Mustapha III, tot wraak getergd, eenen nieuwen oorlog met Rusland aanving, die echter niets dan ramp over Turkije zou brengen. In de veldtogten van 1769—70, bij de zeegevechten met de vereenigde Russische en Engelsche vloeten in den Archipel, overal delfden de Turken het onderspit, en eerst toen de Russen in 1771 de Krim hadden veroverd, bracht de

naijver van Oostenrijk en Pruisen op het zeegevierende Rusland, benevens eene vreesselijke pest, welke in het vijandelijke leger uitbrak, de Porte eenige verademing aan. Toch werd het verlorene niet herwonnen en Mustapha's opvolger, Abdul Hamed, was genoodzaakt op den 21sten Julij 1774 het voor Turkije noodlottige verdrag van Kaynardgi te teekenen, waarbij de onafhankelijkheid van de Krim werd erkend, de vrije vaart in de Turksche wateren en een aantal andere voorregten aan Rusland werden verzekerd, terwijl de porte daarentegen de verlorene vorstendommen Bessarabië, Moldavië en Wallachye, benevens de eilanden in den Archipel terug ontving.

Toen later onder den Selim III de krijg andermaal ontbrandde, behaalde Rusland nieuwe voordeelen en bij het verdrag van Jassy verkreeg het voor goed het bezit van de Krim, het eiland Taman en een gedeelte van Bessarabië. De verschijning van Bonaparte in Egypte bragt in 't eind eenige verandering in de eeuwigdurende vijandelijke houding van Rusland en Turkije, en gaf zelfs aanleiding tot een bondgenootschap van beide staten in vereeniging met Groot Brittannie.

Terwijl er door Turkije eenige voordeelen werden behaald in den daarop volgende oorlog met Frankrijk had het evenwel te gelijker tijd te kampen met tegenspoeden van anderen aard. Herhaalde oproeren onder de Janitsaren, die zich verzetten tegen elke hervorming, vooral wanneer het militaire zaken gold, de hardnekkige opstand van Ali, pacha van Janina, het verzet van de Mamelukken in Egypte en de Wahabees in Azie tegen de openbare magt, teisterden van alle zijden het Turksche rijk, terwijl zijn dabbelzinnige bondgenoot Rusland zich niet kon weêrhouden in zulk troebel water te visschen. In deze omstandigheden achtte de Sultan, het geraden, na het verdrag van Amiens, bij den strijd, door Napoleon beurtelings met alle staten van Europa gevoerd, de striktste onzijdigheid te bewaren, maar de gebeurtenissen sleepten hem zijns ondanks mede, en reeds was Turkije, in verbond met Frankrijk, in een oorlog tegen Groot-Brittannië gewikkeld, toen er een vreesselijke en bloedige opstand der Janitsaren uitbrak, waarbij Selim III in het se-rail werd vermoord en zijn neef Mustapha den troon besleeg, om kort daarna (20 Julij 1809) op zijne beurt door zijn broeder Mahmoud II daarvan te worden afgestooten.

Mahmoud II.

De regering van Mahmoud II werd reeds in den aanvang gekenmerkt door vele onrust en bloedige gebeurtenissen. De Janitsaren richtten nog steeds een bloedbad aan onder allen, die de hervormingsplannen van Selim III hadden ondersteund; al de leden van de keizerlijke familie kwamen daarbij om; en Mahmoud was ten laatste de eenig overgeblevene van zijn geslacht. Evenzeer van de noodzakelijkheid der hervorming doordrongen als zijn voorganger, was hij evenwel verstandig genoeg, de uitvoering daarvan tot rustiger tijden te verschuiven, en richtte tot de inwendige rust althans voor het oogenblik was hersteld, zijne aandacht op het buitenland. Hij trachtte den vrede te sluiten met Rusland en Engeland; alleen met laatstgenoemde mogendheid gelukte hem dit, terwijl de strijd met den ouden erfvijand met afwisselend geluk en ongeluk bleef voortduren. Te gelijker tijd had er in Egypte eene moorddadige gebeurtenis plaats, die weldra in Europeisch Turkije zou worden herhaald. Het was de moord der Mamelukken, een militair ligchaam, dat even als de Janitsaren, bij wijlen zijne gebieders de wet stelde. Mehemed Ali raadde den moord aan en volvoerde dien in 1811 op eene wreede, maar voldoende wijze. Kort daarna werd Rusland door de oorlogsverklaring van Napoleon in het eind genoodzaakt

de vredesvoorstellen van de Porte aan te nemen, doch wist hij het traktaat van Bucharest (28 Mei 1812), wederom zijne grenzen ten koste van Turkije uit te beïden.

De Griekische opstand.
Na de restauratie haastte Mahmoud zich aan de Bourbon's zijne vriendschapsbetuigingen te doen toekennen, en herstelde nu ook de goede verstandhouding met Engeland, door de onafhankelijkheid der Ionische eilanden, onder de bescherming dier mogendheid, te erkennen. Wederkerig werd aan Turkije Paros teruggegeven, dat door Ali pacha van Janina, aan Engeland was overgeleverd. Daarmede was Ali over wel niet tot onderwerping gebragt; integendeel korten tijd daarna wierp deze merkwaardige man het masker af, verklaarde zich onafhankelijk, en spoorde ook de Grieken aan, het Turksche juk af te schudden. Met de latere nederlaag, en dood van Ali, verdwenen geenszins de sporen van het door hem gestrooide zaad des oproers.

In Maart 1821 riep Alexander Ipsilanti de Helleensche bevolking op tot den strijd voor hunne vrijheden, en eenige weken later had die opstand zich van Wallachie tot in Morea uitgebreid. Wij kunnen hier in geene bijzonderheden treden over deze vrijheidskrijg, die zoo vele sympathien opwekte door geheel Europa, daarenboven zijn de futen van dien oorlog overbekend even als de uitslag — de onafhankelijkheid van Griekenland onder het protectoraat van Engeland, Frankrijk en Rusland. Twee gebeurtenissen evenwel willen wij hier aanstippen, omdat zij in de gevolgen van zulk een ontzagheijk gewigt waren voor het Ottomaansche rijk. Wij beginnen met die welke het laatste voorviel, de vernietiging der Turksche Egyptische vloot in de haven van Navarino (September 1827). De vereenigde Engelsche en Fransche vloeten, onder de admiralen Codrington en de Rigny, hadden den Turkschen vlootvoogd, Ibrahim-Pacha, verboden de haven van Navarino uit te zellen om deel te nemen aan de operaties tegen de Grieken. Bij de eerste beweging, welke scheen aan te duiden dat Ibrahim-Pacha de gestelde voorwaarden verbrak, keerden de vereenigde vloeten, versterkt door het Russische eskader onder den vice admiraal van Heyden, naar Navarino terug, vielen de Turksche vloot aan en vernielden haar zoo volkomen, dat van de zestig zeilen, waaruit zij bestond, slechts twintig brikken en korvetten overbleven. Zeer verschillend is het oordeel over deze gewelddadige handeling van de zijde van staten, die zich wel hadden verbonden om Griekenland te beschermen, maar niet om hare eigene magt ten koste van Turkije uit te breiden. Zooveel is zeker, dat de Porte, ondanks de hulp, haar later door Engelsche en Amerikaansche ingenieurs verleend, zich nimmer geheel van dezen gevoeligen slag heeft kunnen herstellen.

De vernietiging van de Janitsaren.

De andere gebeurtenis, waarvan wij, zoo even spraken, was de moorddadige vernietiging van een ligchaam, dat sinds eenigen schrik had verspreid onder het Turksche volk, en door zijne vermetele woestheid reeds menigen Sultan had doen sidderen. Gedurende den Griekschen opstand en meer bepaald na den slag van Missolonghi (22 April 1826) had Mahmoud maar al te duidelijk het overwigt van des vijands goed, geregelde en gedisciplineerde troepen boven zijne eigene woeste en ongeregelde bende leeren kennen. Hij besloot daarom de reeds lang ontworpen hervorming met kracht door te zetten. In eene algemeene vergadering der Muftis werd het besluit genomen tot eene belangrijke verandering in de militaire inrigtingen van Turkije en de ontbinding van het korps Janitsaren vastgesteld. Hunne voornamen bevelhebbers zelve vereenigden zich, daarmede, maar desniettemin staande moedigden sommigen van hen in het

geheim de woeste krijgers aan tot een krachtig verzet tegen de gedoefte maatregelen. Naauwelijks werd er dan ook een begin van uitvoering gemaakt of het oproer brak uit; de plundering van het paleis van den Groot-Vizier was de opening van de bloedige tooneel, die nu volgden. De Janitsaren verspreiden zich door de straten van Konstantinopel, wraak en moord blazende tegen de Ulenass en de ministers van den Sultan. Een groot gedeelte der bevolking evenwel, waaronder voornamelijk de meer verlichte en gegoede standen, reeds lang den overmoed der Janitsaren moede, snelde den Groot-Vizier te hulp en verlangde alleen dat de Sultan zich aan hun hoofd zoude stellen om de oproerlingen te bestrijden. De standaard van den profeet werd opgeheven, de priesters voegden hunne vermaningen en gebeden bij de strijdkreten van de getrouwe onderdanen des sultans, en het leger stelde zich in beweging.

De Janitsaren stonden eerst verplet door deze ongewone krachtsontwikkeling, waarvan de geschiedenis geen voorbeeld kende; maar, steunende op hun aantal en op hunne vermetele dapperheid, verwierpen zij alle voorstellen van onderwerping en vergiffenis. De strijd begon en de Janitsaren werden genoodzaakt tot de vlucht; te vergeefs zochten zij veiligheid in hunne kazernen, naauwelijks hadden zij die bereikt of de vlammen sloegen er uit op, en wie daar geen jammerlijken dood vond, werd afgeemaakt in de straten. Meer dan 6000 Janitsaren sneuvelden in Konstantinopel; 1500 werden er gevatgen naar Azie gezonden en ook in de overige steden van Turkije werden zij geheel uflgeroeit. Zoo verging tot groote vreemde van den Sultan en van de bewoners der hoofdstad eene macht in den staat, die sinds lang meer tot schrik naar binnen dan tot bescherming naar buiten had verstrekt en waarvan de verlaging, de groeweldader en het despotisme door de Turksche geschiedenis met de donkerste kleuren worden afgeschilderd. (Vervolg hierna.)

Berigten uit Perzie hangen een tafreel op van den inwendigen toestand des lands, dat verre van gunstig is. In stede dat Perzie in staat zoude zijn om zich op eenen zekeren betoekenende wijze in den tegenwoordigen oorlog te mengen, is het zelfs niet in staat om zijn eigen grondgebied te verdedigen. Zedelijk en geldelijk uitgeput, heerscht er een stelsel, volgens hetwelk geen geregeld leger bestaan kan. Het Perzische leger bestaat daardoor nagenoeg uit Bachi-Boujoucks en de onderverinding heeft geleerd hoe weinig men van die ongeregelde troepen kan verwachten, hoe weinig ze zelfs te vertrouwen zijn. In het geheele rijk bestaan geen heilweges. Alle de transporten geschieden derhalve door lastdieren, kameelen, ezels en ook door paarden. Het vervoer van artillerie van de eene plaats naar de andere, is daardoor tevens ten eenemale onmogelijk. Daarbij bestaat in Perzie geen depot van levensmiddelen en krijgsmiddelen. Zelfs het buskruit weet men er niet te vervaardigen; het wordt regelmatig door Rusland en Engeland geleverd. De Perzische artillerie is geheel onbeduidend. Het verdedigingsstelsel van het land is allernietigst. Het zuidelijk gedeelte van Perzie ligt evenzoo onder het bereik van Engeland als het Noordelijk deel onder het bereik van Rusland ligt. Op het geheele grondgebied behoort door den schah Neeroddin bevestigd te worden eene enkele versterkte plaats, niet eene vesting zelve van eenige betekenis, en het land ligt alle kanten open voor den vijand. Het kan nu zijn dat dit tafreel wat sterk gekleurd is, doch er schijnt veel in te liggen wat waar is.

Burgerlijke Stand.

Van den 7den tot den 13den Maart 1856 zijn alhier ingeschreven, als overleden:
Den 7den; Eduard Frans Dion, ruim 6 jaren.
Den 9den; Josua Robles de Medina, 64 jaren.
Idem; Jan Martinus, 35 jaren — Den 12den; William Matthijs Kempen, 1 jaar en 4 maanden.

Scheepvaart.
Uitgeklaard.
Den 13 dezer, de Nederl. schooner *Defiance*, kapt. J. W. Bechtold, via Nickerie naar Demerarij. Lading: 135 vaten Blom, 2 manden Bier, 10 manden Selterwater en 46 vaten Keorn, 8,280 pond.

Schepen in Lading.
NAR AMSTERDAM.

Calypso, kapt. D. R. Nollens, adres bij H. C. Levy. Sluit 17 dezer.
Texel, kapt. H. J. Hubert, adres bij Gisius en Co. Sluit 20 dezer.
Goede Verwachting, kapt. A. R. de Lange, adres bij Gisius & Co. Sluit 25 dezer.
Noord-Holland, kapt. F. C. Overeem, adres bij F. P. Bouguenon.
Willem en Carel, kapt. N. D. Steenveld, adres bij H. Degenhard.
Plata, kapt. J. H. Henning, adres bij F. P. Bouguenon.
Anna Elisabeth, kapt. Teensma, adres bij J. G. Fonseca.

ADVERTENTIE.

Aan de Leden der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier, wordt bij deze kennis gegeven dat op ZONDAG den 16n. dezer, des voormiddags ten half negen ure, de plegtige **INBREEF-PREDIKATIE** zal plaats hebben van den Welkerwarden en Zeer Geleerden Heer C. CONRADI, beroepend Predikant bij gemelde Gemeente. Paramaribo den 13 Maart 1856.

VERKOOP.
Het **HUIS** en **ERF** aan de *Gravenstraat*, La. A. No. 41, aankomende (3582). **F. C. KUSTER.**

(3579) Smirnasche **VIJGEN** in doosjes, en **Extra BOTER** in toppetjes, te bekomen bij **W. J. RIETSTAP.** Paramaribo, den 14 Maart 1856.

De zalf en pillen van Holloway hebben, sedert twintig jaren, bij de klierziekte genezen.
Mejufvrouw **Jacobs**, woonachtig te Derby, Repperbrookstraat No. 17, leed sedert twintig jaren aan eene klierachtige verzwering aan het gewricht van eene harer handen, en de aanhoudende pijn was onlydelijk. Zij gebruikte alle bedenkelijke middelen, en bevond zich langen tijd in een ziekenhuis, doch alles te vergeefs. Eindelijk nam zij hare toevlugt tot de zalf en pillen van Holloway, deze veroorzaakte spoedig dat een gedeelte van het been zich afscheidde en niet tegenstaande den gevaarlijken toestand der wonde, werd zij genezen, en hare geschokte gezondheid is volmaakt hersteld.

Deze zalf en pillen zijn alhier verkrijgbaar gesteld bij den Apotheker **A. B. DE VRIES**, aan de *Zwartenhovenbrug* straat, af 1 en 3. (3583).
Gedruckt bij **J. C. MULLER**, Az.